

## **Even voorstellen: Klaas Pons en Greet Verstoep**

Jeu des boules vereniging Bergambacht staat bekend als een sportieve maar ook gezellige vereniging, een plek waar je oude bekenden weer tegenkomt en dat is te merken.

We bestaan daarom niet alleen uit leden, die uit Bergambacht of Ammerstol komen, maar ook uit Gouderak, Vlist, Moordrecht, Polsbroek, Stolwijk en Schoonhoven.

Dit keer worden 2 leden uit Moordrecht aan u voorgesteld: Klaas Pons en Greet Verstoep. Klaas en Greet hebben sinds 2013 een relatie en wonen in Moordrecht.

**Klaas Pons** werd op 14 januari 1950 in Gouda geboren en is opgegroeid in Bergambacht. Na zijn huwelijk is hij in Bergambacht blijven wonen en kregen ze 1 zoon. Jammer genoeg is er een abrupt einde gekomen aan dit huwelijk, omdat de vrouw van Klaas in 2007 is verongelukt. Na een aantal jaren is Klaas Greet tegengekomen en in 2013 is hij bij haar in Moordrecht gaan wonen.

Klaas heeft vroeger als automonteur gewerkt en is later chauffeur geworden. Hij zat in het binnenlandse transport, zodat hij de weekenden thuis was.

In zijn vrije tijd fietst hij graag. Ook kaarten vindt Klaas heel gezellig. Sinds kort is Klaas in het bezit van een sloepje. Daar heeft hij o.a. al mee op de Rotte gevaren en natuurlijk ook op de IJssel. Klaas wil graag de sloep achter de auto meenemen naar de Reeuwijkse plassen, zodat ze daar heerlijk kunnen genieten. Hij gaat graag een weekendje weg.

Af en toe vindt hij het leuk om een grote reis te maken, zoals naar Indonesië, de Canarische Eilanden, Suriname of een cruise rondom Saoedi-Arabië.

**Greet Verstoep – van der Kaa** werd op 17 juli 1947 in Moordrecht geboren. Zij heeft 3 kinderen en 9 kleinkinderen. Ze is in Moordrecht opgegroeid en is daar tot 1979 blijven wonen. De echtgenoot van Greet werkte in de telecommunicatie en dat bracht met zich mee dat hij – en dus ook Greet en de kinderen – vaak naar het buitenland werd uitgezonden. Greet woonde eerst 1,5 jaar in Indonesië – vervolgens weer 1,5 jaar in Moordrecht – 4 jaar in Suriname – 1,5 jaar terug naar Moordrecht – 3,5 jaar in Koeweit – weer 1,5 jaar in Moordrecht en toen weer naar Suriname. Deze laatste keer zou er geen terugkeer uit Suriname zijn, omdat haar man daar een eigen bedrijf had opgestart. Greet wilde tenslotte toch weer terug naar Nederland. Zij en haar man hebben toen in goede harmonie besloten om te scheiden. Greet is met 2 kinderen weer in Moordrecht gaan wonen en 1 zoon is bij zijn vader in Paramaribo gebleven, bij wie ze overigens regelmatig op bezoek gaat. Greet heeft zelf als personeelsmanager in het bedrijf van haar man gewerkt en een andere baan was het moederschap voor 3 kinderen.



Greet houdt erg van bridgen. Ze heeft altijd veel getennist en gegolfd. Tegenwoordig fietst en loopt ze graag. Tuinieren is ook een hobby van Greet. Ze kan echt niet de hele dag in huis zitten, want ze is een echte “doener”. Tenslotte past ze ook met veel plezier op haar kleinkinderen en dat is haar wel toevertrouwd.

De vakanties brengt zij het liefst door in een appartement of een camper, maar liever geen hotel. Af en toe grote rondreizen vindt Greet ook leuk om te doen, zoals Indonesië en Suriname.

Klaas en Greet zijn enthousiast lid geworden van onze Jeu des Boules vereniging in Bergambacht als een gezamenlijke vrijetijdsbesteding, maar vooral om weer regelmatig vrienden en bekenden van Klaas uit Bergambacht tegen te komen en op die manier zijn contacten hier te behouden. Hij heeft tenslotte het grootste deel van zijn leven in Bergambacht doorgebracht.

Zij vinden het een leuke, gezellige vereniging, waar ze graag naar toe gaan om te boulen en te kaarten.

We vinden het allemaal heel leuk dat Klaas en Greet in Bergambacht lid zijn geworden. We hopen dat ze hier de contacten en de gezelligheid zullen vinden, waar ze naar op zoek waren.

Anneke Schwaab, maart 2017